

✂ beroemde schrijfsters ✂

Toen ik een tuinenreis organiseerde naar Zuid-Oost Engeland had één medereiziger zich op bijzondere wijze voorbereid op zijn reis. Terwijl de meeste reizigers zich hadden ingelezen in informatie over de tuinen, had deze man vooral romans gelezen die een connectie hadden met de te bezoeken tuinen, waaronder Sissinghurst Castle Garden en de tuin bij Monk's House. De tuinen van respectievelijk Vita Sackville-West (1892-1962) en Virginia Woolf (1882-1941), beroemde schrijfsters-tuiniers.

## Van Sissinghurst naar Monk's House: tuinen van beroemde schrijfsters

Tekst: Martin Knol Fotografie: Paul Smeets en Martin Knol

Zo had hij bijvoorbeeld *Ezeltje West* gelezen, hierin staan alle brieven afgedrukt die Virginia aan haar vriendin en minnares Vita Sackville-West had verstuurd. En *Orlando*, een van de romans van Virginia Woolf, ook wel "de langste en meest charmante liefdesbrief in de literatuur" genoemd. Zo kun je over haar schouder meekijken met de relatie tussen beide vrouwen. Op deze manier voorbereid kijk je op een andere manier naar hun voormalige tuinen.

### Band

Zowel Vita als Virginia had een interessant leven. Virginia was getrouwd met Leonard Woolf, voormalig ambtenaar en uitgever. Vita was getrouwd met Harold Nicolson, diplomaat en parlementslid. De vrouwen tuinierden allebei op hoog niveau en ze schreven allebei, dat scheidt een band. De boeken die Vita schreef over tuinieren behoren tot de beste boeken ooit over dit onderwerp; voor Virginia Woolf was tuinieren de beste manier om zich te ontspannen.

Vita Sackville-West trouwde en kreeg twee zoons, maar zij bleef zich gedurende haar gehele leven meer aangetrokken voelen tot vrouwen. Van haar is bekend dat zij verschillende amoureuze relaties met vrouwen had. Van Harold is bekend dat hij ook relaties met andere mannen had. Toch hield hun huwelijk stand. Het levensverhaal van Virginia Woolf beschrijft ook een minder florissant leven, in haar jeugd waren zij en haar zus seksueel misbruikt en tijdens haar huwelijk was ze soms labiel en fysiek zwak. Uiteindelijk pleegt ze zelfmoord in 1941.

### Vragen

Als je door de prachtige tuinen van Sissinghurst wandelt en je komt in de toren langs de stoel waar zowel Virginia als Vita heeft zitten schrijven, gaan er allerlei vragen door je hoofd. Hoe was die periode tussen beide oorlogen? Was het echt elitair om als Londense intellectuelen een landgoed te ontginnen, of was het gewoon hard werken?

Er is nu een prachtig boek uitgegeven met de titel: *Virginia Woolf's garden: The Story of the Garden at Monk's House* dat laat zien dat Virginia daar een prachtige romantische tuin heeft gemaakt. Wellicht geïnspireerd door Vita.

Ook de tuin van Monk's House van Leonard en Virginia Woolf in Rodmell bij Brighton is te bezoeken. Leonard heeft hier tot aan zijn dood in 1969 gewoond. Net als bij Sissinghurst voert de National Trust nu het beheer.

Voor meer informatie over de tuinen van Sissinghurst en Monk's House:

<https://www.nationaltrust.org.uk/monks-house>

<https://www.nationaltrust.org.uk/sissinghurst-castle-garden>

thema  
groen  
verwoord



Met de klok mee:  
Vita's werkkamer  
bevond zich in de  
toren.

De huisbibliotheek van  
Sissinghurst.

Border gezien vanuit  
de bibliotheek.

Vanuit de White  
Garden.

Zicht op de toren  
vanuit de Cottage  
Garden.



