



QR-codes langs pluktuin op de Fraeylemaborg

Het verleden laten herleven. Dat is waar ze op de Fraeylemaborg in Slochteren dagelijks mee bezig zijn. Niet alleen in het adellijke steenhuis, maar ook op het landgoed rondom. QR-codes voeren je langs de hoogtepunten van het park. Een daarvan is een recent aangelegde pluktuin.

Tekst
SHYRA HUETING
Foto's
ANNE MARIE KAMP

En tuin waaruit je naar hartenlust kunt plukken voor royale boeketten die op barokke vazen de borg sieren. Vroeger moet die er zijn geweest. De bewoners van de borg in Slochteren waren selfsupporting. Niet alleen als het om bloemen ging. Ook voor groente, fruit, melk, vis, vlees en graan hoefden ze de deur niet uit.

In het kader van het project Levende Historie wordt geprobeerd een deel hiervan in oude glorie te herstellen, vertelt Gerard de Haan, hoofd interne dienst van de stichting Landgoed Fraeylemaborg. Niet dat er in voormalige stallen weer paarden en koeien komen te staan. Maar wel is bijvoorbeeld bij de entree van het landgoed een kersenboomgaard aangelegd en zijn verderop oude vormen in de parktuin opnieuw aangebracht. Ook is de orangerie opgeknapt en is er verderop in de parktuin een appelboomgaard. Bovendien is een vijftien meter hoge heuvel, de Hooge Berg, als een 'folly' - een grappig element in een tuin - aangekleed. De berg is rondom met duizenden planten beplant en er voert een wandelpad naar de top. Daar sturen zichtlijnen je blik naar de tuin, maar ook naar de kerktoren in de verte. Vorig jaar is bij de borg de pluktuin gereëaliseerd.

Er was een bedrag van 660.000 euro beschikbaar om allerlei initiatieven op het borgterrein die bijdragen aan het levend houden van de historie, te financieren. Ook zonder in de buidel te tasten wordt veel werk verzet op en rondom de borg. De Haan is een netwerker eerste klas en krijgt menigeen zo ver vrijwillig en belangeloos de handen uit de mouwen te steken.

Nieuw in het park is een route langs zogeheten QR-codes. QR staat voor Quick Response: de snelle informatie die je krijgt wanneer je met een smartphone een vierkante code scant. Als je een gratis QR-reader installeert op je smartphone, kun je de codes scannen en krijg je onmiddellijk verbinding met een bijbehorende internetpagina. In totaal staan er - verspreid over het imposante landgoed - tien paaltjes met een code.

Dat levert ter plekke informatie op over elementen in de tuin als bijvoorbeeld een eiland waar adellijke honden begraven zijn of het 18e-eeuwse beeld Flora, godin van bloemen en planten, aan het eind van het 23 hectare grote landgoed, hoofdzakelijk daterend uit de 19e eeuw.

De nieuwe pluktuin ligt aan de westzijde van de borg. Martin Knol, docent AOC Terra en 'opperhoofd' van het TuinTeam van *WomenGo*, heeft zich verdiept in de materie. Hij is op zoek gegaan naar hoe het ontwerp van dit stukje tuin er ooit uit moet hebben gezien rond 1920. Toen woonde hier de familie Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren. De laatste bewoonster, Louise, overleed in 2008. De borg is sinds 1975 een museum.

Voor de aanleg van de pluktuin is precies onderzocht welke beplanting aan het begin van de vorige eeuw is toegepast. "Het is niet exact te achterhalen, maar wel voor een groot deel. Zo zijn de ovale vormen van borders, die ook op oude prenten zijn te zien, teruggebracht in het huidige ontwerp. We hebben zes ovale borders aangelegd. Die zijn zo beplant dat er bijna elke maand iets anders te plukken is. Zo heb je seizoenen lang bloeiende borders. Het geheel is zo aangelegd, dat de zichtlijnen vanuit de borg kloppen en er altijd iets spannends is te zien."

In de borders staan onder meer schoonheden als pionroos, lavendel, sierdistel, ezelsoor, iris, korenbloem, salvia, boerenhortensia, lupine, herfstanemoon, monarda, roddendron, klaproos, lievevrouwenbedstro, klokjesbloem, distel en phlox. Bedoeling van de pluktuin is dat ze opnieuw de boeketten gaan leveren om barokke vazen van de borg rijkelijk te vullen. Met een beetje geluk en zomerzon, kan dat dit jaar voor het eerst gebeuren.

De toegang tot het landgoed van de Fraeylemaborg is gratis. Voor de bezichtiging van de borg wordt 6 euro entree ghevein.

Meer informatie: www.fraeylemaborg.nl

Met een smartphone kun je QR-codes snel en makkelijk uitlezen.

